

Brief van soldaat Jan Kok aan zijn familie in Bergambacht geschreven vanuit Charleroi d.d. 06-04-1815

Charleroi, den 6 april 1815

Zeer waarde ouders,

Ik kan niet nalaten om u een letter te schrijven als dat ik nog frisch en gezond bin en ik hoop dat gij dezen brief met gezondheid mag onfangen, was het anders het zou mij van harten leet zijn. Maar wij leggen nog drie heuren van de Fransse hof maar de spraak die gaat hier dat wij nade Fransse toe gaan om daar tegen te slaan. Maar ik bin wat blij dat wij daar tegen de Fransse moeten slaan want hoe heer dat de Fransse kapot zijn hoe heer dat wij weer in Holland zijn. Maar liefde \vader en moeder/ zusters en broeder gij moet niet kryten of karmen, want het is een bestuur van God dat ik daar bij moet zijn, want God is het bestuur van alles en daar troost ik mij me[e] en dat moet gij ook doen liefde ouders. Maar wij leggen hier met tien

Brief van soldaat Jan Kok aan zijn familie in Bergambacht geschreven vanuit Charleroi d.d. 06-04-1815

pagina 2

duizent man in de stad en onderduizent man
leggen der romtom zijn lijf. Hij zit net als een
hont in zijn hok maar hij zou wel weer na zijn
heiland willen maar /de\ Pruizen ende Koezakken
die zijn daar op en die zeggen dat hij kapot
moet en[n]u zal hij het pruberen want hij moet tog
kapot maar God geeft dat hij maar gou kapot
is anders zal het nog menig Hollander
kosten

Hier mede breek ik hof met de pen maar
noo[i]t met mijn hart. Blijf u lief hebben

Uw zoon Jan Kok

hart Kok